

A tropical study in Guatemala

Vi startede vores rejse med en uge i Antigua, en meget smuk og gammel by omgivet af vulkaner og bjerge. I Antigua havde vi et intensivt sprogkursus for at forberede os på de næste to måneder i Tikal og vores ophold i Flores.

I Antigua besteg vi også Acatenango-vulkanen. En hård tur, men bestemt det hele værd. Her fik vi at vide, at hvis du kan klare Acatenango, kan du klare alt. Med den kommentar i tankerne tog vi natbussen i 8 timer videre til Flores, Petén, i den anden ende af landet.



Antigua set fra Cerro de la Cruz



Vores hus i Flores

At arbejde i Tikal har været en fantastisk mulighed for at få en mere praktisk og dybdegående viden om stedet, økosystemet, træerne og den generelle drift. Parken er stor, og lige når du tror, du har set det hele, opdager du noget nyt. At have vores arbejdsplads midt i junglen blandt fantastisk natur og spektakulær historie og arkitektur har været en spændende oplevelse, og har bestemt lagt et grundlag for videre arbejde.

Flores er en lille charmerende ø, der kun består af små farverige huse. Temperaturen ligger mellem 30-35°, og luftfugtigheden er ubehageligt høj, men heldigvis er du aldrig mere end 5 minutter væk fra vand. At bo i en lille by i længere tid end de sædvanlige to nætter, som folk normalt tilbringer her, giver mulighed for at lære området og menneskene bedre at kende. Vores nye familie og venner hjalp bestemt med at gøre vores ophold specielt.



Tempel 5 i Tikal



Francisco & Gelbert, vores kollegaer i Tikal

Folkene her er så søde og imødekommende. I Tikal havde vi to hovedkontakter, der sørgede for, at vi havde alt, hvad vi havde brug for, om det så var kaffe, en bog om epifytter eller andre vigtige dokumenter for at hjælpe med vores forberedende studie om bæredygtige designprocesser i beskyttede naturområder som Tikal.

Når vi skulle til Tikal, blev vi samlet op i Santa Elena kl. 6 om morgenen for at tage medarbejderbussen til Tikal og kom hjem igen kl. 18. Det tager 1,5 time hver vej med stop undervejs for at samle de andre parkansatte op og købe frisklavet tortillas dagens til frokost og morgenmad. Vejen er lang og bumpet, og radioen er alt for høj kl. 6 om morgenen, men at være en del af busturen gjorde os mere integrerede i parken og de ansattes dagligdag og gav os mulighed for at skabe bedre forbindelse til nye mennesker.



Medarbejderbussen



San Juan, lake Atitlan

I løbet af vores to måneder i Guatemala havde vi også tid til at rejse rundt og udforske forskellige dele af landet og kulturen. Vi fik f.eks. set det smukke landskab i Semuc Champey, den caribiske kyst i Livingston, og lige før vi afsluttede vores ophold i Guatemala, besøgte vi den berømte Atitlansø. Her boede vi i nogle dage med udsigt over søen omgivet af vulkaner og fik mulighed for at udforske de små landsbyer og smukke håndværk, som Guatemala har at byde på.

Et stort tak til Kirsten Wiedemanns Mindelegat 2023 for at yde økonomisk støtte til vores projekt i Guatemala.



Liv & Freja i Tikal National Park